

## Atardi Expositie Bernadette Vieverich

26 augustus – 10 september 2023, Lodewijks Kerkje, Oisterwijk



Met de expositie *Atardi* brengt **Bernadette Vieverich** een eerbetoon aan de zonsondergang op het eiland Curaçao, waar ze woonde van 1966 tot 1981. De inspiratie voor deze expositie is het lied 'Atardi' van Rudy Plaate, waarin hij de schoonheid van de zonsondergangen op Curaçao bezingt. Met acrylverf, brede bewegingen en blote handen brengt Bernadette in expressieve toetsen de felle kleuren aan op doek. De expositie is opgedragen aan haar moeder, Lies Wienk (1939-1980).

Bernadette toont een selectie van haar werk van de afgelopen vijf jaar.

De opening vindt plaats op zaterdag 26 augustus van 14:00 – 16:30 uur.

Stichting Lodewijks Kerkje  
<https://www.lodewijkskerkje.nl>

Bernadette Vieverich  
<https://livingart.me/galerie.html>

### Atardi

*Atardi Kòrsou ta bunita  
Ora ku solo ta baha  
Ora tur para ta kanta félis  
Promé ku nan bai sosega*

*Atardi para kant'i playa  
Un goso ta jena nos alma  
Ta manera nos isla ta hal'un roséa  
P'e jama e dia ayo*

*Pero atardi tambe tin tristesa  
Or'e dia ta jega su fin  
Ta manera un parti di nos ta bajendo  
Y jamás nos lo bolbe miré*

*In de namiddag is Curaçao mooi  
Wanneer de zon ondergaat  
Wanneer de vogels vrolijk fluiten  
Voordat ze gaan uitrusten*

*In de namiddag, wanneer we aan de rand van de zee staan  
Vult onze ziel zich met vreugde  
Het is alsof ons eiland een zucht slaakt  
Om de dag vaarwel te zeggen*

*Maar er is ook verdriet  
Wanneer de dag ten einde komt  
Het is alsof een deel van ons vertrekt  
Dat we nooit terug zullen zien*

Tekst Rudy Plaate, vertaling Bernadette Vieverich